

Nhờ sự giúp đỡ của Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam, sau gần 1 năm bị bán sang Trung Quốc, chị Đoàn Thị Thơm đã trở nên thoát trở về. Thơm nói với chúng tôi, nhớ ngày vừa qua là quãng thời gian khủng khiếp của cô. Đều cả trở về, Thơm nhớ lại chỉ t đi sống lại.



Nữ nhân viên chuyên bán cho người Trung Quốc.

Tội nạn kêu cứu của người chết

Cuối tháng 8/2017, Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Nam nhận được đơn kêu cứu của anh Trần Ngọc Nhật (SN 1982, trú xã Bình Phước, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) với việc anh là chị Đoàn Thị Thơm (SN 1984) bị người đàn ông bắt cóc.

Là trình sát dày dặn kinh nghiệm trong công tác truy tìm, thiêu tá Nguyễn Thanh Thuận đã lãnh đạo phân công tìm kiếm chị Thơm để đưa nạn nhân trở về với gia đình.

Theo lời kể của anh Nhật, anh và chị Thuỳ m kết hôn vào năm 2003. Sau 7 năm mưu sinh ở TP. Hồ Chí Minh, năm 2010, vợ chồng anh vợ quê sinh sống. Hàng ngày, anh Nhật chở vợ đi bán bánh, còn chị Thuỳ m đi may công nghiệp.

Dù 2 vợ chồng quần quật làm việc nhưng cuộc sống vẫn không thoát khỏi nghèo khó, vì chị Thuỳ m sa vào sòng bạc. Nhiếp viên của chị Thuỳ m cầm cò xe máy, kèn cò xe đạp đi tìm con gái đang đi học để có tiền đánh sòng bạc. Mọi lần như thế, anh Nhật đưa la mắng, có lúc đánh đập vợ, nhưng chị Thuỳ m vẫn không chịu thay đổi.

Ngày 8/2/2016, anh Nhật đi làm vợ thì không thấy chị Thuỳ m đâu, đi tìm thì vào sòng bạc bao của chị Thuỳ m thì không liên lạc được.

Sau khi nhận được của anh Nhật, các trinh sát Phòng PC52 đã làm theo thông tin quan hệ của chị Thuỳ m để tìm kiếm. Có người cung cấp thông tin, chị Thuỳ m vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống. Các trinh sát tìm được địa chỉ này thì được biết chị Thuỳ m đang ở đây nhưng đã rời đi vào giữa tháng 7/2017.

Trong khi các trinh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm nhân thì đầu năm 2018, anh Nhật trình báo chị Thuỳ m đã đi tìm vợ và báo tin bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.

Lúc này, công tác tìm kiếm càng khó khăn, bởi nhân đang ở nước ngoài, địa chỉ lại không rõ ràng. Tuy nhiên, xác định vị trí của người nhân là nhiệm vụ cấp bách nên thiêu tá Nguyễn Thanh Trung liên lạc với các đơn vị chức năng ở Bộ Công an để phối hợp giải cứu.

Theo kế hoạch của các trinh sát, chiều hôm nay, "ngồi chờ đợi" Trung Quốc về để xe ra khỏi nhà thì Thuỳ m cũng rời ngôi nhà đó. Qua thông tin, trinh sát Trung Quốc nhận được địa chỉ của người nhân ở TP. Hồ Chí Minh thì địa chỉ này chị cô ra khỏi khu vực "nhà chờ đợi". Từ đây, Thuỳ m được cơ quan công an sẽ tiếp nhận giúp đỡ.

Sau khi nhận được thông tin, kiểm tra, sáng ngày 28/4/2018, Thuỳ m cùng gần 200 người khác được

phía Trung Quốc trở về Việt Nam. Ngày 30/4/2018, Thứ m trở về nhà sau chu kỳ ngày bán bán.

Ký ức kinh hoàng

Sau khi được gọi về, tháng 5/2018, Thứ m cùng chồng đến Công an tỉnh Quảng Nam để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu. Cũng tại đây, chúng tôi nghe Thứ m kể lại toàn bộ câu chuyện của mình trong những năm qua.

Theo đó, Thứ m dù đã vay mượn tiền để đánh đổi những món đồ "đen bạc", Thứ m bước vào TP. Hồ Chí Minh, để lại 2 người con gái cho anh Nhật nuôi. Trong thời gian làm công nhân ở đây, Thứ m quen với 3 người bạn gái ở miền Tây, tên là Thảo, Thy, Duyên.

Đầu tháng 7/2017, họ rủ Thứ m sang Trung Quốc xin việc làm. Nghe 3 cô bạn nói làm việc bên Trung Quốc lương cao, Thứ m đồng ý đi ngay. Theo thỏa thuận, đi qua được biên giới, Thứ m và 3 người bạn phải trả cho người đàn ông tên Dũng 28 triệu đồng, gọi là tiền công đưa qua cửa khẩu.

Sau khi chuồn khỏi trại, ngày 19/7/2017, Dũng đưa 4 cô gái lên Duyên. Tại TP. Hồ Chí Minh, họ đón xe ô tô ra Hà Nội rồi từ đây đến Quảng Ninh và vượt biên sang Trung Quốc. Trên đường đi, các cô gái tỏ lo ngại chi phí và chuyện khá nhọc nhằn vất vả do phải đi đường rừng núi để tránh bị phát hiện.

Sau khi qua được Trung Quốc, Dũng đưa Thứ m và các bạn đến tỉnh Quảng Đông rồi đến nhà một người bạn ở Việt Nam tên là Hoa để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Dũng và Hoa đưa 3 cô gái đi sắm quần áo, mình Thứ m ở nhà.

Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, một mình Hoa trở về. Thứ m hỏi các bạn đâu thì bà Hoa báo họ đi rồi, không trả lời nữa. Thứ m thắc mắc thì bà Hoa "lọt bài ngả" cho biết, Thứ m đã bán.

Nghe vậy, Thứ m hoảng sợ và mượn chuyện nhàn nhàn bà Hoa nhốt trong nhà, không được

tiếp xúc với bất kỳ người nào.

Sau 15 ngày giam cầm, đến ngày thứ 16, một người đàn ông tên Hùng đến đón Thơm để đi tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) để trao cho người đàn bà tên Hồng. Thơm khóc lóc, van xin thì bà Hồng hỏi: "Cô chắc lã a đi, hoặc là vào đảng mĩ dâm, hoặc là lấy chồng Trung Quốc? Chúng tôi bán ra mua cô là để bán chứ không phải để nuôi cô".

"Chết cho em lấy chồng, em không muốn vào đảng mĩ dâm", Thơm tuyệt vọng xin "lấy chồng" để thoát khỏi địa ngục trần gian.

Trong thời gian ở nhà bà Hồng, Thơm liên tục bị hăm dọa: "Mày mà trốn là tao đánh què giò. Mà mày cũng đảng hy vọng sống trốn được. Còn ngoan ngoãn sống yên thân, có khi gặp may lấy được người chồng tốt".

Sau 7 lần rao bán và kéo giá cả, đến lần thứ 8 thì bà Hồng mới đồng ý bán Thơm cho một người đàn ông họ Giản, 38 tuổi. Sau đó, Thơm theo "chồng" về sống ở một vùng quê nghèo của tỉnh Giang Tây.

Bằng đường về làm dâu trong một ngôi nhà xa lạ, làm vợ người mà cô chưa từng nói chuyện, cuộc sống của Thơm bằng chứng như cơn ác mộng.

Dù may mắn hơn những người khác là không bị lao động khổ sai hay đánh đập như người Thơm không thể nói chuyện với ai vì bất đồng ngôn ngữ. Hàng ngày, Thơm đi chợ, nấu cơm, quét dọn. Cô lắng nghe những người giúp việc không biết nói.

Thời điểm, nằm bên người đàn ông xa lạ, Thơm không thể ngăn dòng nước mắt. Thơm nhớ chồng, nhớ 2 cô con gái nhỏ. Hôm đó nhìn vợ và việc mình bỏ nhà đi, Thơm lại trách mình đã như đến đến đến việc rơi vào bẫy bần buôn người. Thơm cố gắng gặp người thân, nhưng cô không thể nghĩ ra cách nào để trở về. Trong thâm tâm, Thơm nghĩ cuộc đời mình xem như đã hết, không biết bao giờ mới thấy được một chút hạnh phúc, một con...

Thầy đêm nào Thám cũng khóc, người "chết" Trung Quốc đau lòng nên đi tìm cách hòa mạng để Thám đi tìm thoải mái Việt Nam. Vì có "chết" bên cạnh nên Thám đi tìm cho em gái rồi nhận em gái liên hệ với chồng của mình ở Thăng Bình.

Thám cho biết, trước khi rơi vào bẫy bị buôn người, Thám cũng từng nghe truyền thông đưa tin về các cô gái bị bán sang Trung Quốc nhưng Thám không nghĩ mình sẽ là nạn nhân. Khi bị bắt mình bị bán, cô đã nghĩ đến chuyện trốn nhưng do bị canh giữ nghiêm ngặt, lại không biết tiếng Trung nên cô không thể trốn được. Khi thầy Thám đi tìm về Việt Nam, "mất chết" người Trung Quốc đã nhận con trai phải cảnh giác vì có Thám bị trốn.

Chia tay chúng tôi, Thám nhận gọi: "Đừng ai đi dốt tin rằng qua Trung Quốc sẽ có công việc nhận hàng mà lừa đảo cao. Đó là cái bẫy để lừa người ta xuống để lừa người. Tôi trốn về được cũng nhận người chết đi sống lại".

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Hoàng Nam (báo Pháp luật)